

## Blauwestad

Drie jaar geleden trokken wij de stoute schoenen aan en vertrokken met onze twee kinderen van 9 en 12 jaar richting de Blauwestad.

Iedereen heeft het ons afgeraden, zelfs eigen familie. Constant zoekend naar bevestiging, doe ik hier goed aan, voor de kinderen, voor onszelf... Het hield me soms wakker uit mijn slaap. De eerste periode ben je vooral bezig met dingen regelen, en dat het allemaal lekker gaat lopen, vooral voor de kinderen.

Op het moment dat je het een beetje los gaat laten gaat het eigenlijk als vanzelf...

en zijn we door de jaren heen van de Blauwestad en het gebied er omheen gaan houden.

Er zijn ontzettend veel ontwikkelingen geweest de laatste drie jaar, we zijn er getuige van geweest. Een kleine opsomming:

Er is een doorvaart gekomen binnen De Wei, je kunt rondvaren. Oldambtrit op de schaats, zeilwedstrijden, ijszeilen, vliegeren, volleyballen, Pura Vida. De sluis is aangelegd voor een vaarverbinding naar Termunterzijldiep. Er zijn fietspaden aangelegd, bommen gepland, recreatie is op gang gekomen, de omliggende dorpen hebben zich positief ontwikkeld.

Op het programma staan Strand-Zuid met een haven, horeca en recreatiewinkel, Haven Finsterwolde met horeca. De fietsbrug over de A7 staat op het programma, eerder als verwacht. Een tweede maaiboot wordt ingezet.

Als bewoners ervaren wij rust, ruimte en beleving van geweldige natuur om ons heen. Elk seizoen brengt andere kleuren, vogels, wolkenpartijen. De verzameling van honderden ganzen, lijkt elk jaar een vaste ontmoeting in de Blauwestad. De landing van zwanen en eendjes op het ijs, die plat op de snavel gaan, een prachtig schouwspel. Een roofvogel die een duif opjaagt, waarbij je je afvraagt; gaat hij het redden. Zingende veldleeuweriken als getuige van de lente. Kikkerconcerten in het voorjaar. Huis-, oever-, boerenzwaluwen die hun jongen leren vliegen, of simpel genieten met wel 100 tegelijk van het zonnetje op het dak. Hazen, reeën, vosjes, blauwe- en zilver reigers, laatst zelfs nog een zeearend. Fotografen komen van heinde en verre om vogels te spotten, zóveel prachtige dieren om ons heen, van sommige wist ik het bestaan niet eens..

Zomers varen boten voorbij met vriendelijke, vrolijke mensen, genietend van de omgeving. Fietsers in groten getale, sportief, recreatief. Mijn ouders besloten een jaar geleden het gebied Blauwestad te verkennen op de fiets. Bij terugkomst bood mijn moeder haar excuses aan. Ik vroeg haar waarvoor? Wát een prachtig gebied, dat hadden we niet gedacht dat het hier zo mooi was! Het is moeilijk mensen te overtuigen, de enige manier is te ervaren, zo blijkt...

Een aantal weken geleden werd mijn man benaderd door Radio 2, voor het programma Cappuccino. Wij zijn op zoek naar een negatief verhaal over de Blauwestad werd letterlijk gezegd. Mijn man heeft zijn verhaal verteld en Radio 2 was meteen geïnteresseerd en nodigde hem uit in de studio in Hilversum, inclusief overnachting.

De interesse werd gewekt door het enthousiaste verhaal van mijn man over de Blauwestad, wat ze uiteraard niet hadden verwacht aangezien er alleen maar negatieve berichtgeving bekend is. Helaas werd mijn man afgebeld de dag voor het interview. Ze waren op zoek geweest naar een tegenhanger, een negatief verhaal om te kunnen debatteren. Ze hebben niemand kunnen vinden.....

Positieve verhalen verkopen niet, niet op de radio, niet in de krant, niet op tv.  
Dat blijkt ook maar steeds weer uit uw berichtgeving in het Dagblad van het Noorden.  
De invloed van de media is een smet geworden op de Blauwestad.  
Dat is mijns inziens naast de huidige crisis het grootste probleem.

Dagblad van het NOORDEN???

Dagblad van het Noorden zou trots moeten zijn op het Noorden. De landelijke pers neemt jullie berichtgeving klakkeloos over. Het is de media die de macht in handen heeft om het Noorden en de Blauwestad positief op de kaart te zetten.

Ik zou u en de redactie oprecht willen vragen, daar eens met uw gevoel naar te kijken!  
Niet met wat goed zou zijn voor uw krant maar u bewust te zijn met welke kracht en invloed u bij de lezers binnenkomt. Wat is uw doel: destructie of opbouwen van het Noorden ten opzichte van de rest van Nederland.

Mijn boodschap en die van mijn gezin luidt:

Blauwestad is een prachtig natuurgebied met kansen voor de gehele regio Noord-Oost Groningen, waar we dankbaar voor mogen zijn!

Met vriendelijke groet,

Helga Ganzeveld-Hensens  
Blauwestad